

Missie – Roemenië - Familie Kerkmeester

Boaz – Sandra – Michael – Daniël



Zij zetten hun leven apart, omdat hun hart geraakt werd!



ParkCityChurch

Sinds een aantal jaar wonen Boaz en Sandra met hun kinderen in Solovastru-Mures, Roemenië. Met de zegen van PCC en onder de vlag van Stichting Phoneo zijn zij betrokken bij verschillende projecten, waarbij de Roma's centraal staan.

Lieve vrienden,

De eerste sneeuw is hier al weer gevallen. Nog maar een paar weekjes en dan is het alweer kerst en voor je het weet is het 2018. Dan mogen we weer een geweldig jaar afsluiten. Een jaar met hoogte punten, maar ook een jaar met een aantal (heftige) uitdagingen.

Bedankt!

We willen iedereen in de eerste plaats ontzettend bedanken voor alle steun : Alle financiële steun, alle goederen die jullie hebben opgestuurd en jullie gebeden zijn een zegen geweest voor ons (en nog steeds), maar ook voor de mensen om ons heen. Zonder jullie steun was dit jaar niet mogelijk geweest!



De Kids

Daniël en Michael doen het ontzettend goed op school. Ze zijn ontzettend gegroeid op school en ze spreken de taal nu vloeiend. Michael is net Jarig geweest, 10 jaar al weer! Daniël is afgelopen zomer 8 jaar geworden.

Vrouwenconferentie

Sandra heeft namens onze kerk een vrouwen conferentie mogen organiseren. Een conferentie waar de vrouwen lekker verwend werden en geestelijk mochten worden opgebouwd. Maaïke sprak twee diensten. Daniël, Sanne, Kim en Franziska waren ook mee om te helpen. Het was heel bijzonder! Kim en Sanne gaven een dansworkshop en Franziska maakte foto's. Veel vrouwen zijn aangeraakt! Het was ook weer fijn om vrienden vanuit Nederland over te hebben. Daar genieten we steeds weer van!



Cugir

Boaz zit om de week nu in Cugir (zie kaart →).

Phoneo heeft daar een aantal kinder programma's opgestart onder de zigeuners. Boaz leid het jeugdwerk en daarnaast wordt er met het Phoneo team een kinderkerk opgezet.



Reghin

Het jeugdwerk in Reghin loopt goed, we zijn ondertussen alweer volop bezig met het organiseren van een nieuw kamp in juli 2018. Ook zijn we aan het kijken hoe we een aantal jongeren aan het werk krijgen. Wat niet de makkelijkste taak is, omdat niemand met zigeuners wil werken, maar we geloven in een God die het onmogelijke kan!

Sandra zit elke week een aantal dagen onder de vrouwen om relatie op te bouwen en ze te helpen waar nodig is. Het mooie is dat we daar nu al de vruchten van zien.



Bread to live

Bread to Live is een sponsor programma voor kinderen. Met 20 euro per maand kun je een kindje sponsoren. Zodat het eten, kleren en educatie krijgt. Meer informatie hierover via: <https://www.phoneo.org/bread-to-live>.

De afgelopen dagen hebben we (mede dankzij giften) kerstpakketten mogen uitdelen. Ook hebben we een aantal gezinnen blij mogen maken met een hout voorraad voor de winter.

Het mooie hieraan is dat we zo voorkomen dat kinderen letterlijk dood vriezen van de kou. Voor 100 euro per gezin kunnen we een mooie hout voorraad leveren. Alles begint bij relatie, daarom is het ook zo belangrijk dat we huisbezoeken doen. En om eerlijk te zijn, is dat ook het leukste om te doen. Op deze manier leer je de mensen echt kennen en kunnen we ook concreet de mensen op de juiste manier helpen.

Lieve vrienden, wij als gezin en stichting Phoneo wensen jullie fijne feestdagen toe en een heel gezond en gezegend Nieuwjaar toe.

Lieve groet,

Boaz,
Sandra,
Miachael,
Daniël



Namens de Thuis Front Commissie

Post

Een postpakketje is altijd welkom (zeker rond de feestdagen (ze komen pas in februari naar Nederland waarschijnlijk). Het is leuk voor hen om post uit Nederland te ontvangen.

Dropmatjes (rood), salmiak lollies, speculaas en Marokkaanse Munt Thee (Pickwick) zijn altijd welkom.

Transport

Er gaat regelmatig een transport via Jack hun kant op, waar spullen in kunnen worden meegeleverd.

Heb je vragen of wil je helpen, neem dan even contact op met [Maaike de Zwart](mailto:maaikebosch79@gmail.com) (maaikebosch79@gmail.com)

Zij weet precies wat er nodig is en kan de details met Jack afstemmen.

Gebed

Zouden jullie willen bijven bidden. We hebben een geestelijke achterban echt nodig!

- 1.) Bescherming en voorspoed voor hun als gezin.
- 2.) Er is **€ 2000** nodig voor het jeugdkamp **2018**
- 3.) Boaz en Sandra stoken op hout, dat wil zeggen. Dat er geen warm water en verwarming in huis is, als ze niet stoken! Daarom kunnen ze altijd **extra hout** gebruiken. Ook een **droger met grote trommel** (10 kg) zou goed van pas komen. [Wie wil hen sponsoren? – Zie ook onze speciale machtigingskaarten!](#)
- 4.) **Meer sponsors**, zodat we meer kunnen doen voor alle kids, jeugd en vrouwen, maar ook zodat we zelf ook af en toe wat extra's kunnen doen om te ontspannen. Het leven als zendeling kost vaak veel energie.
- 5.) In februari willen we als gezin naar Nederland komen voor een presentatie en om iedereen weer even te zien. Daar voor is (ook weer) geld nodig (**€600,-**). Bid aub mee voor financiën zodat we naar Nederland kunnen gaan.

Bedankt!



www.phoneo.nl